

Overgave

Ik ga maar eens helemaal niets doen
alleen maar liggen
in het gras, ademen
en kijken
naar het smetteloos blauw – boven.

Misschien komt er
zo'n zilver vliegtuigje doorheen,
met zo'n strakke witte streep
erachter – maar
misschien ook niet.

Nergens op wachten,
niets doen.
Zijn.